

Gelukkig die in den Heer sterven. Act. Ap. XIV

BID VOOR **+** DE ZIEL

VAN JUFVROUW

MATHILDE DE PESSEMIER

ECHTGENOTE VAN

REMI DUPONT

Lid van 't Broederschap van het H. Hart van Jesus

Geboren te Elst

den 8 November 1859 en er overleden op 6 Augusti 1895

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Mijne dagen zijn voorbijgegaan als
eene schaduwe, en ik ben uitgedroogd
als hooi.

Ps. CIV. 12.

Ik smEEK u, mijne vrienden, mij in-
dachtig te zijn in uwe gebeden.

Rom. IV.

Want gij zijt ooggetuige geweest dat
ik ellendige maanden en pijnelijke
nachten gehad heb.

Jac k. XVI.

Beter is de eeuwigheid dan eene
kwijnende ziekte.

Ecol. XXX.

Bedroef u niet, beminde Echtgenoot,
omdat ik u verlaat; ik zal u wederzien
en uw hert zal zich verheugen.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in
vrede ruste.

(100 d. afl).

R I P.

Nederbrakel drukkerij A. Defrene-Van Pevenaeghe.