

De ouderdom is eene eerekroon, wanneer die  
op den weg der-deugd wordt gevonden.



Bld voor de Ziel

VAN

## Pieter-François De Keuckelaere

Weduwnaar van Melania Colle

Echtgenoot van Maria Leonia Wittebroodt

Lid der Confrerie van 't H. Hert, 't H. Sacrament  
en't genootschap van den H. Franciscus-Xaverius  
gehoren te Michelbeke den 12 December 1824  
en godvruchtig overleden te Elst den 6 Februari 1907.

VOORZIELEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN

De vreugde onzer harten is verdwenen, ons ge-  
luk is in droefheid veranderd Gij hebt o Heer  
weggenomen al wat ons duurbaar was, het is ge-  
schied zooals het U heeft behaagd, uwen heiligen  
Naam zij gezegend Jerem. Job.

Hij was de vader waardig van altijd te leven  
in het geheugen der goeden, Hij waakte op de  
voetstappen der zijnen, rechtzinnig handelen, be-  
minnen hetgeen waar is, verachten hetgene  
valsch is, het goed doen zonder ijdelheid, ziedaar  
waarin de deugd van den rechtvaardige uitschijnt.

Hij heeft noch kwaadsprekenheid noch laster  
gekend, daarom was hij van God en van de men-  
schen bemind.

Die zijne kinderen opvoedt in eer en deugd zal  
er zich gedurende zijn leven over verheugen en  
bij zijne dood zullen zij zijnen troost wezen.

Vaarwel beminde echtgenoot, vaarwel mijne  
lieve kinderen, vergeet de laatste woorden van  
uwen stervenden vader niet, bemint elkander en  
eert uwe moeder al de dagen van haar leven, weest  
niet bedroefd, wij zullen elkander wederzien in  
den Hemel, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dag, afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys Galle, Markt.