

De vrede der ziel in het uur der dood is dikwijls  
het begin van den rechtvaardige.



## ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MEVROUW

# MARIE-CLOTILDE DESTERBECQ

Weduwe van Mijnheer

## CHARLES-LOUIS DE BLEEKER

geboren te St. Maria-Audenhove, den 14 Maart 1842  
en overleden te Nederbrakel, den 29 Juli 1930

*Versterkt door de H. H. Sacramenten.*

Zij was Lid der Vereeniging van den  
Wekelijkschen Kruisweg.

Gansch haar leven is zij in de vrees des Heeren  
standvastig geweest. Levendig was haar geloof en  
groot hare onderwerping aan den wil des Heeren...  
God heeft haar bereid gevonden om het eeuwig  
leven binnen te treden.

De Heer heeft haar grootelijks beproefd en haar  
waardig gevonden door de veerduldigheid in haar  
lijden, Sap. III 5.

De hooge jaren zijn een eerekroon wanneer zij  
gevonden worden op den weg der rechtvaardig-  
heid. Prov. XVI.31.

Een groote ervarenheid is de kroon der onder-  
lingen, en de godvreezendheid is hun luister. De  
dood is goed, die het leven niet wegneemt, maar in  
een beter verandert. (H. Ambrosius.)

Duurbare Kinderen hebt dank, harteijken dank  
voor uwe aanhoudende zorgen voor mij; de Heer  
zal't u mildig vergelden. Gij ook, mijne nabestaanden,  
blijft altijd in den zegen des Heeren. Wat  
mij betreft, ik ga met vurigheid tot God ik beveel  
u allen aan zijne genade.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil.  
(100 d. afl.)

Zij ruste in vrede. Amen.

Nederbrakel, druk. wed. O. Surdiacour.