

Laat de kleine kinderen tot mij komen, want  
voor hen is het rijk der Hemelen.



TER ENGELACHTIGE GEDACHTENIS

van

**Robert - Jozef GOETVINCK**

zoontje van Mr SYLVAIN

en van Mw MARIA-LOUISA BEECKMAN,

geboren te Erembodegem den 26 Mei 1943 en er  
aan hun liefde ontnomen den 25 Augustus 1945.

---

Hij bad en vouwde zijn handjes  
Zoo dikwijls iedren dag,  
En hief zijn oog ten hemel  
Met blijden kinderlach.

Daar zag hij de englen spelen  
En hoorde hun zang en beë,  
Daar zag hij de Godheidstralen  
Als een zon op een gulden zee.

De wereld was zoo droevig,  
De hemel was zoo rijk !  
Hij bad en vouwde zijn handjes :  
— God, ons toekome uw rijk !

En de Englen daalden neder  
Langs hunne blauwe baan,  
Zij wenkten, zij wenkten hem mede :  
Hij is met hen gegaan

Nu troont hij op witte wolken  
En speelt der Englen spel.  
Zijn blijde kinderstemme  
Mij dunkt, ik hoor ze wel !

O vader, o moeder, weent niet,  
Bidt met uw kind te gelijk :  
« Uw Wil geschiede op aarde  
Als in het Hemelrijk ! »

---

L. Verhegge, koster, Burgstr., Erembodegem.