

Die velen onderwezen in de waarheid zullen als
sterren blinken in eeuwigheid! Dan. XII-3



BIDT VOOR DE ZIEL VAN
REMI GYSELINCK

Rustend hoofdonderwijzer van Zegelsem,
oud-voorzitter van Kerkraad & Kerkfabriek te Zegelsem
geboren te Oprakel, op 18 Februari 1864,
en overleden te Zegelsem, op 12 Juli 1947,
gesterkt door de troostmiddelen der H. Kerk.

Het had zoo rijken zin
zijn diep eenvoudig leven,
dat hij om Godes Wil
den naaste heeft gegeven.

Wie bleef er ongediend,
niet om zijn bijstand vroeg,
wie uit dit landlijk dorp
meer zielsgeheimen droeg ?!

Van menschen in hun land
kende hij aard en nood,
voor d' eenen wist hij raad,
aan d' andren deelde hij brood.

Wellicht lijkt het verdwaasd
in dezen armen tijd ;
hoe iemand zonder baat
voor andren werkt en lijdt.

Doch tijd noch andre zeden
hebben zijn durf verlamd,
meer dan gerust geweten
de tijdgeest heeft beschaamd.

Hoe zou 't dan klatergoud
dat hij de zijnen liet :
het landgoed van zijn hart
en liefde, anders niet.

Om wat hij heeft betracht
loone de Heer almachtig,
gij die geholpen werdt
zijt door gebed indachtig.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust!

Druk. De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel