

O Kruis van Jezus, in uwe schaduw wil ik  
rusten en hopen. (Nav.)



VERGEET NIET IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

**ROSALIA GYSELINCK**

weduwe van Mijnheer

**OCTAAF NOTTEGHEM**

geboren te Oubraker, den 24 Mei 1843 en aldaar  
zeer godvruchtig overleden den 26 Juli 1923.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Zij was lid van de 3<sup>de</sup> Orde, van de Confrerie van 't  
H. Hert en van den Wekelijkschen Kruisweg

Zij was eenvoudig en oprecht van herte, vreesde  
God, vluchtte het kwaad en volharde in onschuld.

Zij is in den Heer ontslapen, met eene voorbeel-  
delijke onderwerping aan den wil van God en met  
een kinderlijk betrouwen op Maria, hare goede  
Moeder. Ook zal haren loon groot zijn, omdat God  
haar weerdig van Hem gevonden heeft. Zij ruste  
dus in vrede! Zij geniete eeuwiglijk het geluk,  
welk de Heer bereid heeft voor dezen die Hem  
beminnen.

Vaartwel, mijne lieve Kinderen en Kleinkinderen,  
ik laat u in de vrees des Heeren, blijft er standvastig  
in: gelukkig zijn die, welke in het goed dat zij  
begonnen hebben zullen volherden! Wat mij aan-  
gaat, ik ga met betrouwen tot mijnen God en beveel  
u allen aan zijne genade. H. Franc. van Assis.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
(300 dag. ayt.)

R. I. P.

Druck. O. Sardiaccourt-Blommaert. Nederbrakel.