

Heer, niet mijn Wil, maar Uw Wil geschiede !



Bid voor de ziel

van Zaliger Mevrouw

VALERIE HENAU

echtgenoot van Mijnheer

CHARLES GODDIJN

geboren te Oprakel, den 12 September 1905,
en aldaar godvruchtig overleden den 3 Juni 1936.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Wij beweenen in haar een echtgenoot en moeder zonder weerga. — Zacht van inborst, rijk begaafd droeg zij door het leven de kracht van haar zonnige jeugd. Haar minzame omgang was de steun van haar echtgenoot en verwierf haar veel vrienden. — Haar diep christelijk leven stichtte al wie met haar in aanraking kwam. Een toekomst lachte haar tegen... En zie... plots komt haar ontijdig heengaan dien schoonen levensdroom vernietigen.

O God, hoe ondoorgrondbaar zijn Uw raadsbesluiten en onnavorschbaar Uwe wegen ! (ad Rom). Heer, onze harten zijn overstelt van droefheid en onze oogen zijn door tranen verduisterd omdat zij, die ons dierbaar was, verdwenen is : daarom komen wij tot Uw Goddelijk Hart om troost en sterkte en zeggen wij met onderwerping : Uw Wil geschiede !

Bemide echtgenoot, mijn innige levensbetrachting was u gelukkig te maken, en nu moest ik U zoo vroeg verlaten. God wilde het en ik ging. Maar de liefde sterft niet, en aan de overzijde van het graf blijf ik, als slachtoffer van mijn plicht, trouw aan uw zijde staan. Aan den vader van hierboven heb ik de zorg toevertrouwd over U en over ons kindje.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen, vergeet mij niet en gedenk mij in uw gebeden.

Akten van geloof, hoop, liefde en berouw voor de bemide overledene.

Druk. Nederbrakel Wed. O. Surdiacourt.