

De dag van morgen is onzeker. Wie weet of hij dien dag zal bereiken.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA HERREGODTS,

echtgenoot van Mijnheer

Georges-Hector DE GEYTER,

geboren te St Martens-Lierde, den 16 Oktober 1902 en godvruchtig overleden te Opbrakel, den 20 Oktober 1939, voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Ontfermt u mijner, gij tenminste mijne vrienden, want de hand des Heeren heeft mij geraakt.

(Job 1, 21).

Wat is toch de mensch hier op aarde! De dood loert op alle wegen!... Nergens is men vrij van hare verraderlijke slagen... Gelukkig zij die altijd bereid zijn.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde, gelijk onze voorouders het geweest zijn; onze dagen zijn geteld en het uur onzer dood ons onbekend.

De rechtvaardige zal in zijn stervensuur gezegend worden, en bij God loon naar werken vinden.

Gedenk, o Heer, hoe ik in waarheid en oprechtheid voor uw aanschijn heb gewandeld en steeds gedaan heb wat goed was in uw oogen. Is. 38, 3.

Bemide Echtgenoot, Ouders en Bloedverwanten, de Heilige Naam van God zij gebenedijd; Zijn Heilige Wil geschiede! Hij immers is Meester over leven en dood. Bij Hem alleen is troost en opbeuring in alle lijden. Blijft Hem dan getrouw dienen zooals het behoort; en bidt voor mij opdat wij elkaar eens mogen weervinden in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

Uitg. Lafort, St Martens-Lierde.