

Die in lijden en sterven zich overgeeft
aan Gods H. Wil ontslaapt in vrede. H. Alph.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-THERESIA HITCHINSON

Lid van de Confrerie van de
Geloovige Zielen

*geboren te Delft, den 10 Mei 1853, en aldaar
overleden den 11 Februari 1937. Voorzien van de
H. Sakramenten der Stervenden.*

O Heer, behandel mij volgens uw goed-
denken en beveel dat mijne ziel in vrede
ontvangen worde: want het is mij voordee-
liger te sterven dan nog langer te leven

Tob. III. 6

Nooit hoorde men haar klagen tijdens
haar ziekte. Haar bede was steeds: - Heer,
uw Wil geschiede! „ omdat ze wel over-
tuigd was dat wij slechts na veel kwelling-
en in den Hemel kunnen komen.

De dood geeft den mensch zalige lessen:
ze leert ons hoe klein wij zijn vóór Gods
oogen, hoe kort ook het langste leven is
vergeleken bij de eeuwigheid.. Zij spaart
niemand en alle menschelijke pogingen
zijn tegen haar vruchteloos H. Alph.

Beminde bloedverwanten, vaartwel. Ik
dank u van harte om de teedere en lang-
durige zorgen waardoor gij mijn lijden ver-
zaacht hebt. Gedenkt dat men in het stervens-
uur tot de volle overtuiging komt, dat alléén
in 't onderhouden van Gods geboden vrede
en zaligheid te vinden is.
Vergeet mij niet in uw dagelijksche gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

druk. Hoebeke, Geeraardsbergen.