

Offeranden en gebeden dragen wij U op, o Heer, aanvaard ze voor de zielen die wij heden gedenken. Doe haar, o Heer, van den dood overgaan tot het leven, dat gij weleer beloofd hebt aan zijn nakomelingschap. Off. Mis der overledenen



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MAURICE HITCHINSON,

echtgenoot van

Mevrouw Zoë DE NORRE,

geboren te Delftinge, den 4 Maart 1874 en aldaar schielijk overleden den 11 Oogst 1931.

Kort zijn de dagen van den mensch, het getal zijner maanden hangt van U at; gij hebt de palen gesteld die hij niet kan overschrijden. Job

Eenieder getuigt van den afgestorvene dat hij een voorbeeldige echtgenoot, een goede huisvader was; zijn geloof was het richtsnoer zijner daden. Hij wist dat in Gods zegen alles was gelegen. Onverwacht neemt de dood hem weg maar hij was een goede christen en zoo mocht hij gerust voor den goddelijken Meester verschijnen.

Lieve echtgenoot, mijn afscheiden slaat u eene grievende wonde, doch troost u, vraag Jezus heilig Hart de sterkte, den troost. Het zal u zegenen en bijstaan.

Lieve kinderen, mijne kroon en mijne glorie, bemint en verdraagt elkander. Van in den hemel zal ik den Allerhoogsten zijnen zegen vragen over al uwe werken. Eert uwe brave moeder.

Beste familieleden, denkt aan mij in uwe gebeden. Aan allen, zeg ik tot wederziens in den hemel.

Heilige Maagd, troost der bedroefden, sta de lijdenden bij, en spreek voor uwen dienaar ten beste bij uwen goddelijken Zoon.

Verleen, o Heer, aan uwen dienaar, de eeuwige rust en dat het eeuwige licht hem verlichte.