

Wie onder de menschen kent Gods raadsbesluiten?

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

ROGER HOLDERBEKE

Zoon van Mijnheer DÉSIÉ en van  
Mevrouw ALICE DE RIDDER.

Geboren te Erwetegem den 11 Juni 1922  
en na een smartvol ongeluk overleden  
te BOIS-DE-LUC den 17 Maart 1943

Hij was Lid van de Confrerie der H. Barbara.

De mensch kent zijn einde niet; maar gelijk de  
visschen gevangen worden met den angel en de  
vogelen met den strik, zoo werden de menschen  
gevangen tot t'ide des onheils wanneer hem dit  
plotselings treft.

Tegen het geweld der dood kan niemand zich  
wapenen; op zijn z'isen staat geschreven: Ik spaar  
noch jong noch oud, ik kom onvoorziens en wijk  
voor niemand.

ROGER was een goede en vooruitziende jongen  
gansch bekommerd om vader en moeder in hun  
last te helpen. Zijn wijs vooruitzicht voor het tijde-  
lijke s'alt ons gerust, bij dit subiet verdwijnen voor  
z'ijnen z'ietoestand.

Teerbem'inde Ouders, Broeder en Zusters, uw  
hart breekt van droefheid en pijn bij mijn schielijk  
en wreed afsterven

Zeker de slag is zwaar die u allen treft, maar weest  
toch niet ontoetsbaar gelijk dezen die geen hoop  
bezitten. God is ons aller Vader. Leert allen uit mijn  
plotselings afsterven, hoe broos het menschelijk leven  
is. Werp daarom uw kommer in Gods vaderlijken  
schoot, Hij zal u redden.

Bidt veel voor mij, ik zal het u duizendmaal ver-  
gelden, door mijn voorspraak voor u in den hemel.

H. Barbara, patrones der goede dood beveel mij  
nu aan den Heer. — 4 akten voor den overledene.

Druk. Schautteet, P.C. 2154, — Rouckhout Erwetegem