



Duurbaar aandenken van
REMI DEN HAESE

zoon van
ALFONS en ELODIE VERMASSEN
*geboren te Baeygem den 8 Oogst 1895, en aldaar
godvruchtig overleden den 25 Mei 1918
versterkt door de H. H. Sacramenten.*

Alle volkeren zullen hun lijden en strijden verhalen.

I. MACH. III - 26.

Wij hebben eenen zoon gehad, wiens verlies ons dubbel smartvol is; om het gering getal zijner jaren en om zijn minzaam karakter en ingeborene goedheid. Hij echter vindt den troost in de belooning zijner deugden.

H. AMBR.

God gaf hem ons, God nam hem ons; zoo als het Hem behaagd heeft is het geschied, de Naam des Heeren zij gezegend.

JOB I - 21

Hij heeft ellendige maanden gehad en smertvolle nachten geteld, doch met volle onderwerping aan Gods wil heeft hij zijn langdurig ballingschap verdragen.

ROM. VIII

Teergeliefde Ouders, Broeders en Zuster, ik weet hoe uw herte bloeden zal in 't uur van mijn levensoffer. Gij hebt mij altijd zoo bemind! Onder uw zegen ging ik lijden, ik stierf er mee, hij blijve mij bij tot in den blijden Verrijzenisdag. Ik dank u voor de groote zorgen gedurende mijn ballingschap

Ballingen, zijde aan zijde leden we. God schenke u 't geluk onzen vaderlandschen grond, die mijn asch bevat, weer vrij te zien Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jesus. bescherm Belgenland.
300 d. afl.

Mijn Jesus bermhertigheid! (300 dagen afl.)

R. I. P.

Gavere, A. V. d. Linden-Schreyen.