

J. M. † J. V.

Gedenk, ik bid U, o Heer, dat ik in Uw tegenwoordigheid gewandeld heb in der waarheid en met een geloovig hart en dat ik volbracht wat U aangenaam was. (Reg. XX. 3)

†

**Bid voor de ziel**

van

**BROEDER AMANDINUS**

in de wereld **JAN JANSSEN**

Geboren te Turnhout, 11 Juni 1911.

In de Congregatie der Broeders van Liefde getreden  
Gekleed den 15 Augustus 1928. [den 14 Feb. 1928.

Geprofest den 15 Augustus 1929.

Godvruchtig in den Heer ontslapen te Selsaete, (Satorium St-Jan-Baptist), den 8 April 1933.

Ik heb de stem des Heeren gehoord en gewandeld op den weg, waarop Hij mij zond. Reg. XXI, 20

Gelukkig en wijs is de mensch, die het in zijn leven zóo aanlegt, gelijk hij wenscht in zijn dood bevonden te worden. Th. à Kempis

De goeden worden vóór den tijd geroepen, opdat zij niet langer door de kwalen geplaagd worden. (H. Aug.)

God heeft hem beproefd door het lijden; doch met groot geduld heeft hij de lichaamsswellingen uit liefde tot God verdragen. Hierboven wacht hem nu de kroon der gelukzaligheid. (H. Gregorius.)

Goede Moeder Maria, die ik altijd zoo teeder bemind heb en vurig vereerd, sla nu uw barmhartige oogen op mijn toon mij de gezegende vrucht uws lichaams, Jezus.

Teergeliefde Ouders, Bloedverwanten, Medebroeders Vrienden en beminde kinderen aan mijne zorgen toevertrouwd, nog langen tijd had ik bij u willen blijven en vlijtig arbeiden in 's Heeren wijngaard. God heeft er anders over beschikt, maar, mijne liefde voor u sterft niet. In den Hemel zal ik u blijven beminnen. Dank voor uw genegenheid en goede zorgen, gedenk mij in uw gebeden en tot weerziens in de Eeuwige Glorie.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d.)