

O Kruis van Jezus, onder uw Schaduwe wil ik rusten  
en hopen. Nav. Xti.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

**Maria - Theresia JANSSENS**

Weduwe van

**Philemon DE RICK,**

geboren te Borsbeke, den 4 October 1866 en aldaar god-  
vruchtig overleden, den 29 Maart 1944,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid der confrerie van den H. Rozenkrans, van het Aposto-  
laat des Gebeds en de Voortplanting des Geloofs.

De duurzame overledene was een voorbeeld van christe-  
lijk en deugdzaam leven : godsdienstig, vol zorg voor haar  
huishouden, behulpzaam voor haar medemenschen.

De lasten van den ouderdom heeft zij met gelatenheid  
gedragen en nog steeds helder van geest heeft zij met  
kalmte haar einde zien naderen, er zich in alle gestichtig-  
heid op voorbereid en vol vertrouwen en onderwerping  
den dood aanvaard.

Zalig degenen die zich stellen onder de bescherming van  
Maria en Jozef: in het uur der dood zullen zij voor hen  
goede voorsprekers zijn.

Beminde Kinderen, de dood scheidt ons tijdelijk van  
malkander. Weest niet bedroefd gelijk dezen die geen ge-  
loof hebben : wij gelooven in de verrijzenis des vleesches  
en het eeuwig leven en zoo zullen wij eens voor altijd ver-  
eenigd zijn bij den Heer.

Blijft malkander liefhebben : intusschen bidt voor mij,  
Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag. afl.

P.C. 822 - Drukk. R. De Canck, St. L.-Houtem