

HEDEN IK, MORGEN GIJ !

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Mevrouw Yvonne JANSSENS,**

echtgenote van

**Mijnheer Albert PETRENS,**

geboren te Ename, de 18 Januari 1916, en godvruchtig  
overleden te Oudenaarde, de 23 Augustus 1954.

*gesterkt door de laatste HH. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.*

Nog zo jong zijnde zou zij zo graag de genezing bekomen hebben, om wille van haar dierbare man en haar klein kind; zo vurig heeft zij erom gesmeekt en gebeden. Doch zij gevoelde dat de goede God het anders geschikt had, en daarom ook was zij vol onderwerping aan Zijn H. Wil.

O Maria, zij heeft U vereerd tijdens haar leven; toon nu dat Gij haar Moeder zijt en geleid haar tot de gezegende vrucht uws lichaams Jezus.

Vaarwel mijn duurzame Echtgenoot. Ons huis had ik verlaten met het gedacht genezen terug te komen om beter nog mijn huiselijk werk te kunnen verrichten en U ter zijde te staan. Helaas, ik keerde niet meer terug.... De Heer riep mij tot Zich!..., Heb moed en stel uw betrouwen op den Heer. Bid voor mij.... ook ik blijf trouw aan de liefde die de dood niet kan verbreken.

Mijn geliefd Kind, vergeet uw Moeder niet; luister naar de raadgevingen van uw Vader opdat Ge voorbeeldig zoudt mogen opgroeien tot zijn eer en troost.

Beminde Moeder, Broeders, Zusters en Familieleden, wat al zorgen en bekommernissen hadt Ge niet om mij te helpen en op te beuren! Dat God U lone! Blijven wij verenigd in het gebed, en tot weerziens in den Hemel!

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)*

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers