

O heilig kruis, onder uwe schaduw zal ik insla-  
pen en rusten.



## Bid voor de Ziel

VAN MEVROUW

# MARIA-IRÈNA JOURET

Weduwe in eerste Huwelijk van  
Mijnheer Jan-Baptist Van Den Berge en in tweede van  
Mijnheer Charles-Philippe Ceuterick

Zij was lid van het broederschap der H. Barbara.

Geboren te Sint-Martens-Lierde, den 16 Mei 1843,  
er godvruchtig overleden den 11 October 1912.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

De dood is te verkiezen boven een leven vol  
bitterheden, en de eeuwige rust boven eene lang-  
durige krankheid.

De dood wacht niet; Daarom, onderzoek u voor  
dat gij ten oordeel geroepen wordt; dan zult gij  
voor Gods oog genade vinden... want God is goed  
en barmhertig en wischt de zonden uit in de dagen  
des lijdens. Eccl.

De ware wijsheid bestaat in de vrees des Heeren  
het verstand in het vluchten der zonde. Job XXV.

Billijk is onze droefheid, beweenswaardig is  
de slag die ons getroffen heeft, want wij verliezen  
in haar eene welbemide moeder, zoo zeer bezorgd  
om het welzijn harer kinderen.

Duurbare kinderen, vaartwel; ik laat u in de  
vrees des Heeren, stort geene nuttelooze tranen  
om mijn heengaan, onze scheiding immers, zal niet  
eeuwig duren... Hebt God altijd vóór oogen; blijft  
standvastig in het geloof, bemint elkander met wa-  
re liefde, en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. all.  
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. all.

R.

L.

P.