



ZALIG AANDENKEN
van Mijnheer

LEON-MARIE-JOZEF-EMIEL
KEMPENEERS

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE VAN COPPENOLLE

Gewoon Hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool

*geboren te Neerhespen den 20 Maart 1885 en god-
vruchtig overleden te Melle den 9 November 1930.*



Allen die hem kenden, beminden hem en zijn gedachtenis zal in zegening blijven.

In den bloei mijner jaren verlaat ik deze wereld toen alles mij scheen toe te lachen en mij genot en geluk scheen te beloven. Doch neen, het geluk dezer wereld is maar schijngeluk en verzadigt het menschelijk hart niet want Gij hebt ons gemaakt voor U o Heer, en ons hart is onvoldaan zoolang het niet berust in U. H. Aug.

De goedheid van zijn hart, de wijsheid zijner raadgevingen, de rechtzinnigheid zijner vriendschap, de vroomheid zijner levenswijze deden hem van zijne medeburgers hoogachten en beminnen.

Zij die hem meer van nabij kenden weten met welke edele inborst hij begaafd was, hoe dienstwillig en inschikkelijk, hoe vol medelijden met elken nood, hoe bereid om zich voor alle goede zaken in te spannen. JOB. XXIX.

Duurbare echtgenoot, te vroeg ben ik van u weggenomen, dank u voor uwe liefderijke zorgen. Schep moed, Gods wil geschiede, draag zorg voor onze lieve kinderen.

En gij, lieve kindertjes, die mij nauwelijks hebt gekend, bidt voor mij, uw gebed vermag alles bij den Heer, en eert uwe moeder al de dagen van haar leven.

H Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.
(390 dagen aflat.)

Drukk Ach. Jacobs, Melle.