

Wie den Heer vreest zal welvaren in het uiterste.  
in zijne doodsuur zal hij gezegend worden.



BID VOOR DE ZIEL VAN

**Theophiel Francies Kestelyn**

weduwnaar van

**Paulina Waegebaert**

en echtgenoot van

**Josepha Vanderhoost**

geboren te Leupegem den 27 Maart 1834 en overleden  
te Audenaarde den 23 Mei 1906,  
versterkt door de HH. Sakramenten.



Beter dan eene aanhoudende ziekte is eene zalige dood. Deze immers is het einde van den arbeid, de voltrekking van den zegenpraal, de deur des levens en de ingang tot de eeuwige rust.

Overtuigde christen, getrouwe echtgenoot, zorgvuldige vader was hij, ook een voorbeeldige werkman; tot het einde toe heeft hij zijne meesters met eenen waren eerbied en genegenheid gediend, daarom zal hij mogen hooren uit den mond van den eeuwigen Rechter: Verheug u goede en getrouwe dienaar kom binnen in de vreugden van uwen Heer!

Mijne lieve Kinderen, ik geef u mijn laatste gebod: weest mijne ziel indachtig, bemint elkander gelijk ik u bemind heb en eert uwe moeder al de dagen van haar leven.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

---

De Vos-Holvoet, Audenaarde