

Geloofd zij Jesus-Christus Amen.

Ter zaliger † gedachtenis
der ziel van

FRANS LABIE,

weduwnaar van

Marie Van Eesbeke,

geboren te Sarlardingén, den 20 Oogst 1848
en aldaar overleden den 21 Maart 1932.

Voorzien door de laatste HH. Sakramenten.

Eenvoudig en oprecht van harte, vol geloof en godsdienstigheid, ijverig voor het goede, werkzaam, menschlievend, en dienstvaardig voor een ieder binnen zijn leven, zal deze brave man na zijne stichtende dood in de gedachtenis blijven leven van zijne dankbare nakomelingen en vrienden.

Eene groote eer en glorie borenal is het voor hem zijne talrijke kinderen door woord en voorbeeld den weg der deugd te hebben aangetoond.

Ook schonk God hem hier eenen gelukkigen ouden dag; met gerust gemoed zag hij zijn einde naderen, bijgestaan van zijne geliefde kinderen die hem met bezorgtheid en genegenheid omringden, gaf hij zijne schoone ziel aan zijnen schepper terug. Het eeuwig loon weze zijne vergelting

Heb dank mijne geliefde kinderen om al uwe genegenheid en zorgen: blijft de voorbeelden van uwen vader indachtig en bidt voor hem opdat de Heer hem spoedig opneme in den schoot zijner barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d, afl.

.....
Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonck t