

Ge weet niet wat het is zijn land te derven,  
En gansch verlaten in het vreemde sterven!  
Het is voorwaar de grootste zielesmart,  
Dat ooit verduren kan het menschenhart.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN

**JAN-BAPTIST LAFORT**

ECHTGENOOT VAN

**MARIA HAESBROECK**

geboren te Nederbrakel,  
den 1 September 1876 en overleden in Frankryk  
den 1 Februari 1918.

Op dien pijnlijken dag, toen hij aan zijn haardstee en Vaderland werd ontrukkt, had hij nog zijnen God ontvangen, en om vergiffenis en zegen gesmeekt. De Heer weet wat hij doet en, de mensch weet niets noch van zijn einde, noch van zijn oordeel. Toch weten wij dat de waarheid ons leert; zulk leven, zulk einde. Van dezen goeden man mogen wij zeer veel verhoppen. God zal hem genadig zijn want Hij is met de bedrukten en dezen die vervolging lijden. Ten anderen de gebeden gaan nooit verloren.

De dood is het einde aller kwalen en het begin van ons toekomstig geluk.

H. Aug.

De mensch weent bij zijne geboorte, moet werken in zijn leven en sterft in smarten.

H. Aug.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwanten, gij weet allen hoe lief ik u had, hoe ik gewerkt heb en gezwoegd, hoe ik angst en verdriet heb uitgestaan, vergeet nooit uwen man, uwen vader, uwen vriend, maar wees hem steeds indachtig in uwe gebeden. Intusschen schikt u in alles naar den wil des Heeren, na regen komt zonneschijn, na lijden, verblijden, na strijden de zegepraal; den Hemel,

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.

