

« Ik ben de Verrijzenis in het leven » zegt Christus.



BID VOOR DE ZIEL VAN
LEONIE LAUWERS

geboren te Oprakel,
den 22 September 1879 en aldaar godvruchtig
overleden, den 7 April 1944, voorzien
van de HH. Sacramenten der stervenden.

Kort is het leven van een mensch en zoo spoedig vervlogen ; broos en vergankelijk is alles wat ons hier op aarde wordt geboden.

De duurzame overledene was een brave christelijke vrouw, nederig en gelaten, minzaam en goed voor eenieder. Lijden en beproeving zijn haar niet gespaard gebleven, doch vooral haar laatste levensdagen heeft zij ontzettende pijnen moeten doorstaan. 'n Onverbiddelijke kwaal kwam haar treffen. Tevergeefs zocht zij hulp en genezing. Dieper en dieper drong de kwaal in hare leden en vervulde hare dagen en nachten met snerpande pijn. Nu heeft zij haar ziel aan God teruggeschonken en met den Verrezen Zaligmaker zal zij mogen binnengaan in het eeuwig geluk van den Hemel.

Heer Jezus, Gij roept mij en ik kom tot U in vol betrouwen op uwe oneindige barmhartigheid en liefde.

Bemide kinderen, duurzame zusters en familie, dag en nacht hebt gij mij omringd met teedere zorgen en mijn lijden verzacht. Ik dank U van ganser harte ; de Heer moge u daarvoor zegenen en loonen. Zoo vroeg ben ik van u heengegaan, doch eenmaal zien wij elkander in den Hemel weder. Bidt voor mij nog dikwijls en ook gij, m'n duurzame bloedverwanten, kennissen en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel