

Heer, groote pijnen heb ik in mijn lichaam gele-
den, doch ik heb ze met vreugde des harten om
uwentwille verdragen, Mach II 30
Gedenk in † uwe gebeden

de ziel van Mijnheer

RICHARD LEEMAN

Vereerd met de Burgelijke Medaille van 1^e klas

weduenaar van wijlen Mevrouw

IRMA D'HAESE,

Echtgenoot van Mevrouw

ELISA VAN ONGEVAL,

geboren te St Maria Lierde den 7 Oktober 1879

en overleden te Delftinge den 1 Juni 1929.

Lid van het genootschap van den H. Franc. Xav.
en van de confrerie der geloovige zielen

Versterkt door laatste de H. Sakramenten.

Vol geloof beminde hij God en zijne Kerk; tot
het einde zijns levens was hij onwankelbaar in
zijne godsdienstige gevoelens en hij stierf als een
ware christen. Om zijne gedienschtigheid behaagde
hij iedereen, zijn aandenken zal in den geest der
mensen blijven.

Zalig de man die de beproeving uitstaat want
als hij beproefd is geweest, zal hij de kroon des
levens ontvangen die God beloofd heeft aan hen
die Hem beminnen

Jac, 112

Niets is duurbaar op aarde; alle geluk van deze
wereld ontsnapt ons op het oogenblik dat men
meent het zelfde te gaan genieten. 'S menschen
leven is een strijd van de wieg tot het graf. Ieder
oogenblik is een stap tot de eeuwigheid.

Tk weet, duurzame echtgenoot, dat gij mij veel
bemindet, uwe teedere en standvastige zorgen
rond mijn langdurig lijdensbed hebben het genoeg
bewezen: blijft vereenigd met dezelfde gevoelens
in uwe gebeden. Heb dank om de vertroosting
mij immer bewezen. Teergelief kind, vader en
moeder zullen over u waken en u geleiden langs
de moeilijke paden des levens. Leef christelijk en
wees het voorbeeld van uwe ouders indachtig.

Zoet Hart van Jesus wees mijne liefde. 300 d, afl.

Everbeke, druk Depessemier-Vanderdonckt