

O dood, welke bittere scheiding maakt gij!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**SYLVIA-MATHILDIS LEGROU**

Echtgenoot van Mijnheer  
**LOUIS COPPENS**

geboren te Yperen den 16 Mei 1853 en overleden te  
Gent den 20 Februari 1929, ontvangen  
hebbende al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Een diep en standvastig geloof, het verduuldig  
verdragen van het lijden in de ziekte, voltrekt de  
kroon welke God ons bereidt in den Hemel.

Zij was eene brave vrouw, werd door iedereen  
geacht en bemind voor haar goed karakter en  
teergevoelig hart.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, ik verlaat dit  
tranendal om tot een beter leven over te gaan. Wij  
hebben elkander bemint op de aarde, ik zal u  
beminnen in den Hemel. Weest niet bedroefd ge-  
lijk deze die geen hoop hebben; eens zien we  
malkander weder in den Hemel om nooit meer  
gescheiden te worden.

H. Hart van Jezus, ik stel in U al mijn betrouwen.  
(100 d. afaat).

R. I. P.

Drukkerij Schollaert, Muidebrug, Gent.