

« Mijn Vader, als het kan, dat deze beker verre van  
Mij voorbijga. Toch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij »  
Matt. 26, 35.



Bid voor de ziel van

## ALICE LIBRECHT

dochter van

ROBERT en ANNA SURQUIN

geboren te S<sup>t</sup> Maria-Horebeke den 12 Februari 1931

en onvoorziens overleden den 23 Juni 1943

lid van E.K., Ap. d. gebeds & andere genootschappen



« Jezus zette een kind tusschen hen in, en zegde :  
als gij niet wordt als de kinderen, zult gij het rijk der  
hemelen niet binnengaan. » (Matt) Dat was zij nog.  
Haar blijde jeugd was verdeeld tusschen onbezorgd  
kinderspel, vlijtige studie en veelvuldige communie.  
Zij vond smaak in het hemelsch Brood. En « wie van  
dit Brood eet, zal eeuwig leven » (Joan.) « Haar ziel  
was God wegevallig ; ijling nam God haar weg uit het  
kwaad. » (Sap.) Waar geen menschenhulp meer baten  
kon, hopen wij, dat haar Bewaarengel haar ziel ten  
Paradijze heeft geleid. « Waakt dus, want gij kent dag  
noch uur. » (Matt. 25, 13)

Haar lieve lach en zingend<sup>s</sup> woord zijn uit haar  
ouders huis verdwenen, eer deze het wisten. En weldra  
« allen weeklaagden over haar » (Luc) als over Jairus'  
dochterken. Doch hier zooals daar komt Jezus, maar nu  
onzichtbaar, het huis der smart binnen, en zegt : « Het  
is niet dood, maar het slaapt. » Terwijl wij in droefheid  
en hoop haar lichaam wegbergen in het reliekschrijn  
der gewijde aarde, bergt de hemelsche Vader hart en  
ziel van ons lief kind in 't schrijn zijner eeuwige liefde,  
in de schutse zijner heiligheid, tot<sup>s</sup> Hij ze ons weerge-  
ven zal, als de nacht van dezen tijd zal voorbij zijn. In  
den frischten morgen der eeuwigheid zal haar lach en  
haar woord ons zooveel heerlijker voorkomen als in  
den avond van dit aardsch leven.

Dierbare Ouders, Zusjes, Broeder, Grootouders en  
Familie, U make God de scheiding draaglijk, ik leef  
van wat gij mij hebt geleerd. Ik word Gods lieve kind  
en blijf het uwe. Allen die mij gekend hebt, bidt voor  
mij.