

Kom, mijn trouwe dienaar, ontvang de kroon die de Heer U heeft voorbereid.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**CYRIEL LIEVENS**

echtgenoot van

**Leonie VAN DEN NESTE**

geboren te Herzele den 6 December 1875 en aldaar  
zeergodvruchtig in den Heer ontslapen den  
20 November 1944.

versterkt door de H.H. Sacramenten der s'arvenden

Hij was lid van den Bond van het H. Hart en van de  
genootschap van de H. Familie.

De dierbare overledene was een ware christen, die in woord en werk, in en buiten zijn huis steeds het sprekend voorbeeld trachtte te zijn voor de zijnen. Zijn godsvrucht gaf hem daartoe de noodige kracht, de godsdienstige vereenigingen telden hem onder hun beste leden. Heer, wij danken U, voor onzen braven echtgenoot en vader, veel te vroeg is hij voor ons naar het Vaderhuis weergekeerd, maar wij troosten ons, omdat hij vandaar uit over ons zal waken. Zijn gedachtenis zal voor ons steeds de sterkste prikkel zijn om naar zijn voorbeeld te leven.

Beminde echtgenoot en kinderen: Gij alleen weet hoe gelukkig wij waren; ik begreep dat het uur gekomen was om ons Jeanne te vervoegen. Troost U, Uw liefde vooral in mijn ziekte, heeft me veel gesterkt. Bidden we voor elkander.

Dierbare zusters, familieleden en vrienden: indien ik voor U goed geweest ben, weest mij dan ook in Uw gebed indachtig.

---

Drukk. R. Van Boxstael - De Canck, Herzele.