

Bermhertige Jezus. geef hem de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL LIMPENS

weduwnaar van Mevrouw

MARIA ROELAND

geboren te Nederbrakel,
den 13 Mei 1866 en aldaar overleden,
den 30 October 1929,
versterkt door de HH. Sacramenten der
Stervenden.

De Heer heeft zijnen dienaar beproefd. Droeve dagen en ellendige nachten heeft hij gefeld: doch hij heeft den Heer met verdueligheid afgewacht en de Heer heeft zijne oogen op hem nedergeslagen, zijne gebeden verhoord en uit de ellenden getrokken. De Almachtige heeft dit leven met kwellingen vervuld om ons de waarde van het toekomende te doen kennen. H. Eph.

Heer, wees uwe goedertierenheid en uwe bermhertigheid die Gij ten allen tijde getoond hebt indachtig, wees mij gedachtig volgens uwe barmhartigheid, o Heer, om uwe goedheid.

Ps. XXIV.

O dood, met welke macht rukt gij den blinddoek van voor onze oogen weg! Hoe klaar toont Gij ons de nietigheid der aardsche goederen en vermaken! Hoewel leert Gij ons de liefde tot God en onze naaste te oefenen? Opdat wij zelf mogen genade vinden in het oordeel Gods.

H. Hiéronymus.

Vaarwel, duurzame kinderen, het uur van scheiden is gekomen. Ik moet naar de woon mijner eeuwigheid vertrekken. Ik ben niet meer doch troost u nu. Gij zult voor mij bidden, ik zal met u en voor u bidden en welhaast zullen wij elkander wederzien in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren en 7 quadr, afaat.

Drukk, Vandendriessche-De Vleeschauwer