

Maria is ons leven in dit ballingschap, zij wordt onze  
zoetheit in de ure des doods door ze ons kalm en ge-  
lukkig te maken. H. Lig.



BID VOOR DE ZIEL

van

**LEOCADIA LIMPENS**

echtgenoot van

**PETRUS DE VUYST**

geboren te St. Martens-Lierde, den 1 Januari 1852  
en aldaar overleden den 10 Januari 1907,  
versterkt door de H.H Sacramenten der stervenden.

De beste bereiding tot eene goede dood bestaat in de  
volmaakte onderwerping aan de wille Gods.

H. Vinc. a Paulo.

Zij was eene getrouwe vrouw en goede echtgenoot ;  
zij gaf goede onderrichtingen aan hare kinderen, en  
met een groot geloof beziel, verwijderde ze hun van  
het kwaad, en printe in hunne harten de ware gods-  
vrucht, leerde hun het gebed beminnen, zij had eene  
grootte godvruchtigheid tot de H. Maagd Maria ; en  
daarom is zij in vrede gestorven.

Nu lieve Man en beminde kinderen, gedenk mijne  
nauhoudende zorgen voor u ten allen tijde, en wilt mij  
nu ook nooit vergeten in uwé gebeden.

Men bidde de akten van Geloof, Hoop en Liefde voor  
de overledene 7 j. en 7 q. afl.

R. I. P.

Drukkerij A. & V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen