

Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eenwig  
leven. Symbolum.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**ALFRED LOMAN**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria-Catharina Rousseau**

geboren te Sint Martens-Lierde, den 22 Mei 1858 en  
aldaar godvruchtig overleden den 16 Maart 1939,  
voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

De zoetste vertroosting, die men in het graf mede-  
neemt, is de getuigenis een onberispelijke echtge-  
noot, een oprechte en standvastige vriend, een  
teedere en liefdevolle vader te zijn geweest en aan  
zijne kinderen de ware grondbeginselen en het  
voorbeeld van christene deugden als erfenis achter  
te laten.

De wijsheid is bij bejaarde menschen te vinden,  
en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang  
leven, en daardoor ontving hij met onderwerping  
aan Gods' wil alles wat hem overkwam en geen  
klacht ontging zijn lippen.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen en bloed-  
verwanten, vaartwel! God roept mij tot zich, maar  
mijn liefde voor u sterft niet. Ik zal u beminnen in  
den hemel lijk ik u op aarde bemind heb. Blijft de  
gebeden van God en zijne kerk getrouw. Bemint  
elkander en eert moeder al de dagen van haar le-  
ven. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig hart van Jezus, ik betrouw op U.

(300 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukkerij Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen