



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Ludovicus Wilhelmus Luijckx

*geboren te Groot-Zundert
5 December 1848 en aldaar overleden
29 September 1906.*

Weldoener der Kerk, Prefect van de H. Familie.
Lid van het R. K. Kerkbestuur
en Curator van het Oud R. K. Gasthuis.
Lid van den Gemeenteraad

Voorzlen van de H.H. Saramenten der Stervenden.



Hij was een ongeveinsd, rechtschapen en godvreezend man. Hij achtte zich niet boven anderen, met eerbied aanhoorde hij degenen, die in waardigheid boven hem waren, hij was gedienschtig en voorkomend jegens zijne gelijken, zacht en goedgunstig jegens alle anderen. H. EPHR.

Daarom was hij bemind bij God en bij de menschen en zijn aandenken is in zegening. ECCL. XLVI:1.

Nu sprak de Heer tot hem: treed binnen in mijne rust, want ik heb u onder het volk op den weg der gerechtigheid voor mijn aanschijn zien wandelen. RESP. L.N.P.

Zie hier ben ik, Heer! Gij hebt mij geroepen. I COR. III:9.

O! wat is het zoet te sterven, na een standvastige devotie gehad te hebben tot het Hart van Hem, die ons moet oordeelen. Z. MARG. MAR. BR. 132.

Op Maria stel ik mijn vertrouwen, op haar vestig ik al mijne hoop. H. BERN.

R. I. P.

DRUK. W. VORSSSELMANS, ZUNDERT.