

Ik geloof in de verrijzenis des vleesch en het
eeuwig leven. [Symbolenm]

†
TER ZALIGER GEDACHTENIS
van Mijnheer

VICTOR MACHTELINCKX

echtgenoot van Mevrouw

ALICE WALRAEVENS,

geboren te St Martens-Lierde, den 6 Januari 1895,

en er godvruchtig overleden den 2 Mei 1942,

gesterkt door de H.H.Sakramenten der stervenden

Helaas! hoe ras is 's menschen leven hier geelndigd, vandaag is hij die morgen niet meer verschijnt. Het leven van den mensch gaat als een schaduw voorbij. (Nav. Chr. 23)

Gelukkig de mensch die zoo tracht te leven gelijk hij in het uur zijner dood wenscht gevonden te worden.

Hij was een goed echtgenoot en vader, zich zelven vergetende heeft hij gewerkt en gezwoegd om aan zijne kinderen een deftig bestaan en goede opvoeding te verzekeren.

Mijn lieve echtgenoot en kinderen, uw vader verlaat u, Hij vertrekt uit deze wereld waar hij zoo veel heeft gewerkt en geleden. Vergeet hem niet in uwe gebeden. Ik heb u allen zoo teederlijk bemind Blijft onder elkander, dient God getrouwelijk en leeft zoo dat ge nooit den dood hoeft te vreezen, wanneer zij u ook overkome. Vaartwel, lieve echtgenoot, kinderen en familie, welhaast zien wij ons weder.

† Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. [300 d.a.]

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid [300 d.a.]

R. I. P.

Druk. Pieraert, 25 Brugstraat, Geeraardsb