

O Heer ! Gij vraagt, Gij neemt ons veel...  
Gij buigt ons ach ! zo diep terneer...  
G' ontneemt ons 't beste levensdeel,  
Ons Ouderharte bloedt zo zeer... !

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Mejuffer Gabrielle MALIGO**

dochter van

**Mijnheer Ernest en Mevrouw Prudence REYNAERT,**

geboren te Ename, de 31 December 1918,  
en er godvruchtig overleden, de 29 April 1950,  
*versterkt door de HH. Sacramenten.*

Erelid van den H. Hartbond

en lid van O. L. Vrouw van goeden raad.

Zij was een toonbeeld van zedigheid, van gods-  
vrucht en van gediensdigheid ; zij was de troost en de  
fierheid van haar Ouders, en een voorbeeld voor allen  
die haar kenden.

Met een engelachtige verdueligheid en een volkomen  
onderwerping aan Gods H. Wil, heeft zij de kwelling-  
gen harer smartelijke ziekte doorstaan.

" Weent niet, als ik mag genezen, zal ik genezen ;  
moet ik sterven, 't is dat Ons Heer het also wil, ik  
ben tevreden „ waren haar opbeurende woorden aan  
deze die rond haar ziekbed stonden.

O Maria, Hemelse Meikoningin, toon dat Gij haar  
Moeder zijt, en leid uw kind dat onder Uw bescher-  
ming stond, tot bij Jezus in den Hemel.

**Duurbare Ouders, Broeders, Zuster en Familie,**  
zwaar is de beproeving die u weedom heeft getroffen  
en hard is de scheiding ; doch troost u bij de gedachte  
dat gij niets hebt ongedaan gelaten wat gij kondet  
doen. Ik ga naar den Hemel, en zal er bidden opdat  
God u sterke in het dragen van het zware kruis en  
het pijnlijk offer dat Hij van u vraagt. - Weest mij  
steeds indachtig in uwe gebeden.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)*

---

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers