

O Maria, als mijn ziel deze wereld verlaat, kom haar tegemoet; wees voor haar de ladder en de weg naar de hemel.

†

Bid voor de ziel van Mevrouw

**Mariette, Renilde M A R R E Z**

echtgenote van de Heer

**Ghislain BAESKENS,**

geboren te Nederbrakel op 1 april 1934 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 3 mei 1979, voorzien van de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

---

Met deze overleden vrouw is een goede echtgenote en moeder heengegaan. In liefde en opoffering heeft zij voor haar gezin gewerkt en geleefd.

De grote wederliefde en genegenheid die zij op haar ziekbed mocht ondervinden waren dan ook voor haar een troost.

Met gelatenheid is zij de kruisweg van haar ziekte gegaan; zij heeft haar leven met de gekruisigde Heer aan de