



Smartvol en dierbaar aandenken

van

**EMMA MAROYE**

echtgenoot van

**Jan-Baptist BAASKENS**

geboren te St-Martens-Lierde, den 11 December 1886

en overleden te St-Lievens-Esche den 6 Novem-

ber 1918 in het feldlazarett.

*versierd door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Lid der Confrerie van de H. Barbara.

---

Heer, Gij doet ons eenen bitteren kelk drinken! Wij waren zoo gelukkig, en nog lang meenden wij dit geluk te smaken; anders was uw Wil, daarom ook zeggen wij, met de vaste hoop haar eens terug te vinden in den Hemel: Uw H. Wil geschiede.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid, opdat wij eon ander geluk zonden zoeken, welks zoetigheid niet bedriegelijk is.

Beminde Echtgenoot, en gij ook mijne goede bloedverwanten, tot wederziens; vaartwel, bemint malkanderen; geest mij de hulp uwer vurige gebeden. Weest sterk in de beproefing. God zegene u en beware de kleinen. Blijft de troost der bedrukten en de steun onzer lieve kinderen en de Heer zal u voor alles vergelden.

Heer, geef haar de eeuwige rust, en dat het eeuwig licht haar verschijne.

(300 d. afl.)

---

**R. I. P.**

Sottegem, dr. Eylebosch & Dupon.