

Wees altijd bereid om te sterven en leef zoo dat de dood u niet onbereid vinde.



Bid voor de ziel

van Mijneheer

LEO MAROYE

zoon van

Jean-Baptiste en Theresia DE LEPELEER

geboren te St. Martens-Lierde den 30 September 1882.
en godvr. overleden te Gent den 22 December 1940.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden

De dood der rechtveerdigen is kostelijk in de oogen van God; zij stelt een einde aan de ellende, doet den zegepraal genieten in den hemel en is het begin der volmaakte rust.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, zijne loopbaan voleind, zijn geloof bewaard, hem wacht de kroon van heiligheid. 2 T I m. IV. 7

Heer verhoor mijne smeekende stem; heb medelijden met mij en verhoor mij; mijn hert heeft tot U gebeden, mijne oogen hebben U gezocht, Uw aanschijn, o Heer, zal ik zoeken; verstoot mij niet, o God mijn Heiland. Ps. XXVI

In vrede zal ik slapen en rust genieten want Gij o Heer hebt mij in de hoop bevestigd.... Heer, doe met mij naar uw Heilige wil, gebied dat mijne ziel in vrede ontvange worde. Ps. IV 9-10 Job. III-6

Vaartwel, beminde Broeder, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, hebt dank voor al de zorgen welke Gij mij zoo milddadig hebt gegeven: eene zaak vraag ik nog van U: mij dikwijls te gedenken in uwe gebeden bijzonderlijk onder het H. Sacrifice der Mis.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren & 7 quadr.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt