

Hoe kostbaar is een zuiver geweten, hoe zoet de
vreugde van een hart zonder boosheid. H. Bonav.



BID VOOR DE ZIEL

van

MARIA MATTHYS,

dochter van

Karel-Lodewijk en Elisa Fostier,

geboren te Overboulaere, den 29 Mei 1904 en aldaar
overleden den 2 September 1916, versterkt door de
laatste heilige Sakramenten.



Ik had niet gedacht u zoo vroegtijdig te verlaten ;
doch, bedroeft u niet gelijk dezen die geen hoop
hebben op de verrijzenis.

Alwie immers het vleesch des Heeren eet en zijn
bloed drinkt, zal eeuwig leven en de Heer zal hem
doen verrijzen ten jongsten dage.

Dierbare moeder, zusters en broeder, bloedver-
wanten en medeleerlingen, verheugt u dus met mij ;
ik bezit hetgeen ik verlangde en geniet hetgeen ik
hoopte ; ik ben voor eeuwig in den hemel met Jezus,
dien ik op aarde beminde. Weest mij indachtig in
uwe gebeden ; ik zal u indachtig zijn in den hemel :
ik zal den Heer smeeke dat Hij vader die voor 't Va-
derland strijdt beskerme en dat Hij U allen in 't
eeuwig Vaderland brenge door het volbrengen van
zijn heiligen Wil en 't onderhouden zijner geboden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.