

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIE JULIE MATTHYS

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

Gustaaf OPHALS

Lid der Boerrinengilde

geboren te Thollembeek den

22 Januari 1880

en overleden te Bever de 21 April 1940
bediend van de laatste H. Sacramenten.



Alles is geschied gelijk de Heer het gewild heeft ; zijn heilige naam zij gezegend. (Job I.)

Met reden mag men haar deze woorden van het Heilig schrift toepassen : " mijn roem is deze : de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoudigheid des harten in de oprechtheid Gods geleefd heb. Den goeden strijd heb ik gestreden, mijn levensbaan voltrokken, het geloof bewaard ; met betrouwen verwacht ik de kroon der gerechtigheid. ,,

God mengelt het geluk der wereld met droefheden en smarten, opdat wij een ander leven zouden betrachten dat duurzamer en beter is.

Gelukkig zij die zich stellen onder de bescherming van Maria, want zij zullen niets te vreezen hebben in het uur hunner dood.

Treur niet, duurzame echtgenoot, de dood verbreekt onze liefde niet ; integendeel, nu zijn wij in den Heer vereenigd. Duurbare bloedverwanten, hebt dank voor uw zorgen, vaarwel, tot wederziens in den Hemel,

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Zoet Hart van Marie, wees mijn heil.

.....
Druk. Cordier. Bever.