

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.
H. Aug.

BID VOOR DE ZIEL VAN

VICTORINE MEERSCHAUT

geboren te St Blasius-Boekel den 13 October 1863
en er godvruchtig overleden den 7 September 1922
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

In de rechtzinnigheid haars herten bewandelde
zij de wegen van den Heer, en oefende voor zijne
oogen hetgeen deugdzaam en aangenaam was.

Zij zag met een gerust gemoed en een levendig
geloof den dood naderen ; zij stierf met vol be-
trouwen op God.

Mach.

Het goed geweten doet den mensch vergenoegd
leven, zalig en tevreden sterven, vermits hij den
dood aanziet als eenen overgang tot een beter le-
ven.

H. Aug.

Gij alleen, o Heer, weet welke lange en smarte-
lijke pijnen ik heb geleden. Ik heb ellendige maan-
den gehad en droevige nachten geteld. Maar ge-
holpen door uwe gratie heb ik ze gaarne voor U
verdragen, vervuld van uwe troostelijke woorden :
« al het lijden van deze wereld kan niet vergeleken
worden bij de glorie die ons verwacht. Rom.

Vaarwel, teergeliefde Broeders en Zuster, de
schikkingen des Heeren zijn volbracht, bidt voor
mij ; welhaast zullen wij elkander wederzien bij
den Heer.

Lees Akten van Geloof, Hoop Liefde en Berouw
tot lafenis harer Ziel.

R. I. P.

Hoorebeke, Druk. DE CLIPPELE-VAN WYMEERSCH