

BLOEMEN BLOEIEN EN VERWELKEN.



Gedenk in uwe gebeden de
ziel van den lieven kleinen

Etienne MEERSSCHAERT

zoon van

Hr en Mevr. Georges Meersschaert-Cromphaut
geboren te Ronse den 11 November 1935, die de
Engelen in den hemel is gaan vervoegen den
22 Oogst 1945.

Het lieve jongetje was als de heerlijke bloem die
groeit en bloeit zoo welig en frisch tot de storm
aan 't loeien gaat en dan met een die tengere
stengel knakt en breekt.

Hij was zoo lief en vriendelijk voor zijn ouders,
alleen daarom bekommerd hen genoeg te
doen in alles omdat, hoe jong ook nog, hij toch
begreep dat ze voor hem alles waren en ook
alles deden.

Was zijn laatste vraag niet of zij wel zouden te-
vreden zijn met de uitslagen op school daar
waar hij toch onder de besten van zijn klas
mocht gesteld.

En zijn laatste handdruk was die niet voor vader-
tje en moedertje lief geweest ?

Lieve ouders en zusje nu mogen jullie niet zoo
bitter weenen, ik ben immers zoo heel gelukkig
bij Jezus' engelen in den hemel.

Bidden jullie allen voor mij, met m'n lieve groot-
ouders en heel de familie.

Jullie ook mijn beste speelmakertjes, metwien ik
zoo vele aangename uurtjes doorbracht, verge-
ten jullie me niet.

Zoet Hart van Jezus sta mij bij.

*De familiën Meersschaert, Cromphaut,
Dekens en Haelters, bedanken.*
