

Gedenk, o mensch, dat gij stof zijt en tot stof
zult wederkeeren. Gen. III;

BID VOOR † DE ZIELERUST

van Mejuffer

Augusta MERCKAERT

dochter van

Cyriaque & Mathilde BRECX,

geboren te Overboulaere den 29 December 1905
en godvruchtig overleden te Geeraadsbergen
den 2 April 1923.

Versterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden

Zij was bekleed, als uitverkorene des Heeren
met goedhartigheid, liefde, ootmoedigheid, zedig-
heid, zachtmoedigheid en verdueligheid.

Col. III 12

De wonderbare schikking des Allerhoogsten heeft
het tegenwoordige leven met kwellingen door-
mengd, om ons het toekomstige naar weerde te
leeren schatten H. Ephrem.

Wat is het leven van den mensch? Een overgang
van het aardsche naar het eeuwig leven. H. Th.

De volmaakte wijsheid bestaat in de vrees des
Heeren en het waar verstand in het kwaad te
vluchten

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, vaartwel.
Ik sterf gerust en gelukkig, in de hoop dat de
God van barmhertigheid mij zal opnemen in het
hemelsch Vaderland en mij zal toelaten van u uit
het hoogste des Hemels honderdvoudig meer te
geven al wat gij uit goedheid voor mij op aarde
gedaan hebt. Leefst allen kristelijk om eeuwig later
bij God vereenigd te blijven.

Barmhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

7 jaren er. 7 quad. afl.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R.

I

P.

.....
Everbeke. druk. Deyessemier-Vanderdonckt