

Zalig die sterven in den Heer.



Bid voor de Ziel



van zaliger

Antoinetta Mertens

Echtgenoot van

Désiré-Joseph Reniers,

geboren te Gooik den 2 Mei 1879 en godvruchtig
overleden te Schepdaal den 5 December 1946.
voorzien van de H H. Sacramenten der Stervenden.

Gelukkig zij die onberispelijk zijn in hunne wegen
en de wet des Heeren volgen. Boek der Psalmen.

De dood verschrikte mij niet, ik verwachtte haar met
kalmte overtuigd zijnde dat ik slechts eene verwisseling
deed, van de ellende dezer aarde met de eeuwige vreugde
des hemels.

Vaartwel beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
treurt niet over mij, Ik ben hier heengegaan
om hierboven in den hemel een beter en eeuwig leven
te genieten, Bidt voor mij,

H. Hart van Jesus, wees mijne liefde! 300 d. afl.

R. I. P.

De familiën Reniers, Mertens en De
Loeker, bedanken U voor de blijken van
innige deelneming.

Dr. Van Lint, Schepdaal,