



†

IN MEMORIAM

Louis Albert Jan Maria MERTENS

Lid van de Bond van het H. Hart Oudstrijder 1940. Politieke gevangene 1940-45 Adjudant inlichting en actiediensten. Groeps-
overste van de gewapende weerstandsgroepering M.N.B. B.N.B. Vereerd met het Ridderkruis in de orde van Leopold II met palm, het oorlogskruis 1940-45 met palm, de Amerikaanse „Medal of Freedom”, het kruis van Politieke Gevangene 1940-45, de medaille van de weerstand en de herinneringsmedaille, alsmede van onderscheidingen vanwege het Britse Imperium en het Belgisch Ministerie van Landsverdediging te Londen.

Geboren te Mol, op 25 maart 1918 en de heldendood gestorven voor God en Vaderland einde april 1945 in Duitsland na de folterkampen gekend te hebben van Elrach en Flossenburg.

In de vroege morgen van 8 maart 1944 werd hij onverwachts ontvoerd door de Duitsers naar een vreemd land.

Hard was het afscheid van vader en moeder, zijn kostbare thuis, waar hij helaas nooit mocht weerkeren.

Hard werd zijn leven, alleen was hij nu om te leven als een banneling, als een dolende in een vreemd land, alleen om te lijden.

Niemand mocht hem troosten, niemand mocht hem helpen, verlaten door iedereen van zijn vrienden, omringd door zijn vijanden die hem sloegen, tergden en doodmartelden; alleen om te sterven, niemand, zelfs zijn moeder of vader niet zelfs geen vriend was bij hem.

Zijn leven was schoon, omdat het offer zo groot was en daarom met recht wordt hij geëerd door zijn volk. Alles werd hem ontnomen op deze aarde maar scheiden van Christus liefde dat kon en vermocht niemand, want hij was een christelijke en vrome jongen, hij leerde immers bidden. het H. Hart vereren, zijn hemelse moeder liefhebben, dat had zijn vrome moeder en goede vader hem als kostbaar erfdeel medegegeven het leven in.

Hij heeft voorzeker veel geleden, maar nog meer gebeden en wie bidt wordt zalig, het H. Hart heeft hij vereerd, want hij was hier een trouw lid van de Bond van het H. Hart en hij die mijn H. Hart zal vereren, Ik zal hem zegenen, zegt Christus; hij is de toewijding aan Onze L. Vrouw, gedaan op de dag van zijn Plechtige H. Communie getrouw gebleven en een kind van Maria loopt niet verloren, en wie zo leeft en geloofd in Christus, zelfs al is hij gestorven, zal leven in eeuwigheid, daarom heeft God hem gekroond met de kroon der glorie, dat weze U vader, uw enige grote troost in dit tranendal.

Vaarwel dan Zusters en Broer, Schoonzuster en Schoonbroers, neven en nichten, tot weerziens bij vader en moeder in het rijk der glorie, van Onze Vader die in de hemelen zijt.

Gij allen mijn vrienden van de Donck en vooral Gij mijn makkers, die de miserie en lijden van de concentratiekampen hebt medegemaakt. bid voor mij. H. Hart van Jezus, bescherm België

Drukk. Claes, Mol.