

Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen kinderen  
Gods genoemd worden. Matth. V, 9.



BID VOOR DE ZIEL

van

**REMI MEULYSER**

zoon van

**Frederik en van Melanie Van Wynendaete**

geboren te S<sup>t</sup> Martens-Lierde den 9 Mei 1859  
en aldaar godvruchtig overleden den 10 Juni 1919.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Rij was lid der Jongelingscongregatie.



Zijn minzaam en edel karakter, zijn onberispelijk  
leven maakten hem veel vrienden en dienden tot  
stichting van dezen die hem kenden, want hij was  
bekleed als uitverkorene van God, met de goedheid  
de ootmoedigheid, de verdueligheid, en bovenal  
met de liefde die de band der volmaaktheid is.

Tob. III, 12-14.

Hij minachte niemand, hij heeft noch laster noch  
kwaadsprekendheid gekend. H. Bern.

Hij was vreedzaam in het lijden en verduelig in de  
beproeving. Eccl. II.

De dood die hij allengskens zag aankomen ver-  
schrikte hem niet, maar versterkt door een kinder-  
lijk betrouwen op Maria, aanveerde hij die met  
eene volkomene onderwerping aan den H. Wil Gods  
en ontsliep zacht in den Heer. H. Alph. de Lig.

Bemide Bloedverwanten en Vrienden, ik dank  
U voor de groote zorgen die Gij voor mij hebt gehad.  
In den Hemel zal ik voor U bidden en de goede God  
smeeken U honderdvoudig weer te geven al wat Gij  
voor mij hebt gedaan. H. Rosa v. Viterba.

Akten van Geloof, Hoop en liefde. 7 j. 7 quadr.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen