

Weest altijd bereid, want de Zoon des menschen zal komen als gij het niet verwacht. *Matth. XXIV, 44.*

† BID VOOR DE ZIEL VAN Mevrouw REGINA MEUNIJNCK

Weduwe van Mijnheer Edmond Vanderstraeten,
geboren te Ledeberg, den 1 Juli 1871 en godvruchtig
overleden te Bevere-Oud. den 12 November 1939,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
Lid van verscheidene godsdienstige Genootschappen.

«De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren, de liefde is niet afgunstig, zij is niet aanstellerig (gelijk farizeërs die de trompet steken als ze een goed werk doen), zij is niet opgezwollen van hoogmoed, zij is nooit onbetamelijk (door driften in te volgen), zij zoekt geen eigen belang, wordt niet toornig, draagt geen wrok over het kwaad, zij voedt geen leedvermaak over het onrecht, maar verheugt zich als de waarheid zegeviert. Alle ongelijk ziet ze door de vingers, alles vertrouwt zij, alles gelooft zij, alles verdraagt zij. De liefde zal nooit vergaan».

Dat is het beeld van de liefde door den heiligen Paulus beschreven (*I, Cor. XIII*) en het past op de eenvoudige vrouw, op die oprechte christene die wij beweenen. Als jonge dochter, als echtgenote en als weduwe heeft ze zich eenvoudig ten dienste gesteld van hare huisgenooten en van haren evenmensch in alle oprechtheid en met volledige toewijding. En heel dat leven was gesteund op echte christene gevoelens van eenvoudig Geloof en van getrouwe liefde tot God.

Zulke zielen moeten den dood niet vreezen. Ook heeft de dierbare afgestorvene, alhoewel ze wist dat ze bedreigd was, herhaaldelijk verklaard dat ze steeds bereid was. «Als de rechtvaardige door den dood wordt ver-
rast, zal hij nog in veiligheid zijn». *Sapientia IV.*

Beminde zusters en broeder, onze scheiding is zoo plotseling en onverwacht gebeurd, doch ik heb mijne loopbaan volbracht en wij dragen dezelfde hoop dat wij na 't lijden en strijden dezer aarde elkander zullen terugzien hierboven.

Beminde neven en nichten, bloedverwanten en vrienden, hebt dank voor uwe zorgen en weest mij in uwe gebeden indachtig, en aan U, *Eerw. Kozijn Pastoor*, vraag ik mij te willen gedenken aan 't Altaar des Heeren.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)