

Weest altijd bereid om te sterven, want op het uur op hetwelk gij het minst zult denken, zal de Zoon des menschen komen. Matth. 24.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

FELICITAS MISEREZ

weduwe van Mijnheer

LEO VANDEN BERGE

geboren te Sint Martens-Lierde den 19 Mei 1850
en aldaar overleden den 19 Meert 1926,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.
Lid van het Broederschap der H. Barbara.

Neen, niets is duurzaam op deze aarde; de grootste voorspoed verdwijnt wanneer men hem begint te genieten.

Zij was eene goede en rechtzinnige vrouw, eenvoudig in haren handel en zich verwijderende van het kwaad. Hare wegen waren vreedzaam en daarom, van God en van de menschen geacht, is hare gedächtenis in zegen.

Geloofd zij de Heer: Hij is mijn helper en mijn beschermer. Mijn hert vertrouwde op Hem en ik werd geholpen.... uit den grond mijns herten zal ik Hem loven. Ps. XXVIII.

Vaartwel beminde kinderen, de onverbiddelijke dood scheidt ons, doch onze liefde zal eeuwig duren. Ik dank U voor de liefde en de zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Hier in den Hemel in vereeniging met uwen vader, zal ik voor U bidden; hier zullen wij eens allen vereenigd zijn om niet meer gescheiden te worden. Weest de zielen van uwen vader en uwe moeder steeds indachtig.

Mijn Jezus bermhertigheid. 100 d. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid. 100 d. afl.

100 d. afl.

Druk Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen. 10469