

Gelukkige ouders die in de zekerheid zijn een
kind in den hemel te hebben.

H. Basil.



Tot troostende gedachtenis

aan

GHISLAIN-ALFONS-LUCIEN MISEREZ

teerbemind zoontje van

Georges en Alfonsine De Cubber

geboren te Sint Martens-Lierde, den 29 Maart
1944 waar Gods engel het kwam plukken als een
lief bloempje voor den Hemel, op 15 Mei 1944.

God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij geprezen ;
't Was wel bij ons,
't ging weg van ons,
't was beter in den hemel ;
Daar blijft het ons,
daar wacht het ons,...
daar vinden we 't eens weder.

Hetgene een' moeder troosten kan
die weent,
noch vriend noch vreemd en weet daarvan
o neen ;
't is God die slaat, 't is God die troost,
't is God die alles doet :
't is vele dat men goedheid heet
maar God alleene is goed

G. G.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.