

Geloofd zij Jesus-Christus!

Heer. Gij had ons Valeria gegeven voor ons geluk; Gij eischt ze van ons weder, wij staan haar af zonder morren, maar met het hart vol bittere droefheid.

GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

van

Maria Valeria Miserez

Ieveraarster van het Apostelschap des Gebeds; lid van het Genootschap van den Gedurigen Eeredienst van den H. Joseph; van den H. Franciscus de Sales; van de H. Margarita van Cortona; van de H. Kindshoed; van het H. Hart van Jesus en van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart.

geboren te S' Martens-Lierde den 5 November 1824
en aldaar overleden den 12 Mei 1898.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Hare ziel was aangenaam aan God, daarom heeft de Heer zich gehaast, haar uit het midden der boosheid weg te nemen. Sap. IV. 14

Hoe zoet is het te sterven, naar eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van Dengene die ons moet oordeelen. Marg. Mar.

Zij had eene teedere godsvrucht tot het H. Sakrament, en eene groote devotie tot Jesus Maria en Joseph.

Waarde Vader, teerhartige Moeder, dank voor de christelijke opvoeding, die gij mij gegeven hebt, dank voor uwe waakzaamheid voor uwe voorbeelden en voor al het geluk dat ik in uw midden gesmaakt heb. Fédion

Lieve Ouders, Broeder en Zusters, ik sterf, doch mijne liefde tot u sterft niet ik zal u beminnen in den hemel, gelijk ik u op de aarde bemind heb. — Weent niet alsof ik niet meer ware. Ik leef in den Hemel met het koor der maagden, bij Hem, dien ik op aarde uit ganscher harte heb lief gehad. — Onze scheiding zal niet lang zijn: wij zullen elkander wederzien in den hemel. — dan zal uw hart zich verblijden, en niemand zal u uwe vreugde ontnemen. H. H. J, Berchm. Agn. Al. van Gonz. Joan. XVI. 22

DRUCK. VAN NIEUWENHOVE GEERLARDSBERGEN.