

De deur des Hemels staat open voor dezen die gedurende hun leven hun betrouwen op Maria gesteld hebben.

H. Alph. Lig.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MARIA-ZOË MISEREZ,

dochter van Remi en Maria-Sylvia Van den Berge,

geboren te St Martens-Lierde den 20 Juli 1889

en overleden te Geeraardsbergen den 6 Juni 1915,

versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Zij was lid der Kongregatie van O. L. V., der 3 Orde van den H. Vader Franciscus, van 't Genootschap van den H. Kruisweg en het H. Hart van Jezus.

ZOË was eene wijze en oprecht deugdzame jongedochter; slechts voor God heeft zij geleefd in de volle onderwerping aan zijnen H. Wil.... Zij heeft noch laster noch kwaadsprekerij gekend. (H. Har.) Zij bleef vreedzaam in het lijden en verduuldig in de beproevingen. (Eccl.) Zij wandelde in de onschuld haars harten, God vrezende en vijandin van het kwaad. (Ps. C.)

Zij was vol geloof, voorbeeldig door hare deugden en werkzaamheid, iedereen beminde haar om hare rechtzinnigheid en gediensdigheid. (Judith III).

Het aandenken harer liefde, haar iever voor ons welzijn doet ons tranen storten. Wij zijn er, ellaa's! van beroofd; haar vroegtijdig en onverwacht afsterven doet onze harten bitter zuchten. (H. Aug.) Nochtans getroosten wij ons bij de gedachte dat het leven van den mensch een gedurige harde strijd is hier op aarde, en zeggen wij met den H. Man Job: De Heer had haar ons gegeven, de Heer heeft haar ons ontnomen, zijn H. Naam zij gezegend!

O mijne Teerbemimde Ouders, mijne Welbemimde Broeders en Zusters, Geliefde Bloedverwanten, weent niet!... Troost u, ofschoon ik u verlaten heb voor een beter leven, zal mijne liefde tot u met de dood niet eindigen; ik zal u blijven beminnen in den Hemel; welhaast zijn wij wederom in de blijde woonst des Heeren. Intusschen, weest mij in uwe gebeden indachtig.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. a.

Geeraardsbergen, Mollaert-Geurts, Vredestraat, 40.