

Al stierf de rechtvaardige een onverwachte dood,
toch zou hij in vrede zijn. Sap, IV, 17.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

OMER MISEREZ

geboren te St. Martens-Lierde, den 31 Oogst 1864,
en onverwachts te Geeraardsbergen in den Heer
ontslapen den 26 October 1936, versterkt door de
HH. Sacramenten.

Hij was lid van den Bond van 't H. Hart.

—

Heer, wie zal wonen in uw huis? of wie zal
rusten op uw heiligen berg? Hij die leeft zonder
vlek en de rechtvaardigheid oefent: die spreekt
volgens de waarheid des harten; die geen bedrog
heeft gedaan met de tong; die zijn evenmensch
geen kwaad gedaan, en niet geluisterd heeft naar
laster. Ps. XIV, 1,2,3.

Nederig van inborst, eenvoudig in zijn omgang,
stil van leven, en toch vriendelijk en blij van
gemoed, zocht hij zijn geluk in den dienst des
Heeren, in het gebed, in het trouw naleven der
geboden en de vrede met den evennaaste.

Gansch zijn leven was eene gedurige voorberei-
ding tot de dood. Hij was een voorbeeldig lid van
den bond van 't H. Hart.

Bemide broeders, zusters, bloedverwanten en
vrienden, onze scheiding is zoo plots; maar laat
ons in alles den Heer loven en zijn Wil gebenedij-
den. 't Eenige dat ik nog aan u allen vraag, en
vooral aan u, mijn neef priester, is te bidden voor
de lafenis mijner ziel.

O Goddelijk Hart van Jesus, bekeer de zondaars,
red de stervenden, verlos de zielen des vagevuurs.
300 d. afl.

R. I. P.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 24510.