

Die u beminnen, o Maria, genieten eenen grooten
vrede in dit leven en hunne ziel zal nooit de eeuwige
dood smaken.

H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VICTORIA MISEREZ

echtgenoot van Mijzheer

CHARLES-LOUIS DE TANDT

geboren te Sint-Martens-Lierde, den 25 December
1831 en godvruchtig overleden te Deflinge den 27
Augustus 1912,

Voorzien van de H. Sakramenten der stervenden.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd
heeft, want de dood der rechtveerdigen is het einde
van hun lijden en hun intrede tot het eeuwige leven.

Wees altijd bereid en leef zoo dat de dood u nooit
in ongereedheid vinde: gelukkig en voorzichtig is
hij die nu tracht te leven gelijk hij wenschte in de dood
gevonden te worden.

Navolg. Chr,

De heer had haar een eenvoudig, rechtzinnig en
godvreezend hert geschenkt: ook is zij in vrede
met God en de menschen gestorven.

Joh.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, weent niet
meer, maar geloof en hoopt. De dood kan wel ons
leven maar toch onze liefde niet breken, vergeet mij
dan niet in uwe gebeden.

Heer Jezus geef hare ziel de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr.

Geeraardsbergen, druk. HYLEBOS, Kollegiestraat