

Zoekt eerst het Rijk Gods. (Matth., 6, 33).



Dit weze U een vroom aandenken van
MIJNHEER

JOZEF MISSIAEN

Ere-Hoofdgreffier bij de Rechtbank van
1e Aanleg te Ieper
Ridder in de Kroonorde.

Echtgenoot van Mevrouw Annaïs DE SMET
geboren te Nederbrakel, op 16 Mei 1874, en
overleden te Gent, op 21 Mei 1952, versterkt
door de HH. Sacramenten.

Zijn leven was Plicht en Geloof.

Man van Plicht. Met nauwgezetheid vervulde hij vele jaren zijn verantwoordelijke taak. Op zijn eerlijk en rechtschapen woord kon men bouwen.

Man van Geloof. Hij was diep overtuigd van de ijdelheid van het aardse. De hogere zin van de dingen bezielde zijn levenswandel. In de laatste jaren, door veel lichamenteel leed geslagen, wist hij dapper en zonder klacht, immer aangenaam in zijn omgang, de ware christelijke deugd te beoefenen.

Zijn woord tot ons allen is zijn leven zelf : een spiegel van Godsvertrouwen, een opwekking tot goedheid, een voorbeeld van rechtschapenheid.

Goede echtgenote, de Heer heeft mij geroepen. Draag moedig uw leed. Wij geloven in het eeuwig weerzien. Beste Kinderen en Vrienden gedenkt mij in uw gebeden, ik vergeet U niet bij de Heer.

O.L. Vrouw van de Meimaand, die boven mijn wieg en mijn graf staat, blijf immer mijn toevlucht.

Mijn Jezus barmhartigheid !

R. I. P.

Druk. De Muynck. Hoveniersstraat Ledeberg